

Formandens beretning ved Vestjysk Nimbusklubs generalforsamling d. 23.februar 2008 afholdt på Hotel Strandkroen i Søndervig.

Det står ikke stille i Vestjysk Nimbusklub. Det ville være årets Jyske underdrivelse.

Vi startede i februar med at holde to skrue aftner hos Gert i Struer. Et par utroligt velbesøgte aftener. Der var meget stor medlemsinteresse, der til fulde blev honoreret af de mange "kokke" der ivrigt hjalp til med henholdsvis at skille Gerts Nimbus ad, og siden samle den igen da der var blevet ordnet plejlstang – eller var det lejet?? Et par gode velbesøgte aftner, som Ikke mindst Gert skal have tak for at gøre mulige.

I marts løb Nimbusmessen i Brande af stabelen. Et "forholdsvist" stort arrangement med over 900 besøgende, presse og i det hele taget god omtale til såvel klubben som Nimbusmotorcyklen.

Vel var der mange af de der i forvejen kendte en masse til Nimbussen, fordi de selv havde en, der mødte op, men det var indtrykket, at der også var ganske mange andre der også fandt vej til udstillingen.

At udstillingen blev en sådan succes, skyldtes ikke mindst et stort arbejde fra medlemmernes side, samt en kolossal velvilje fra såvel medlemmer af Vestjysk Nimbusklub, som i det hele taget diverse nimbusejere over det ganske Jylland til at stille deres klenodier til rådighed –

Det er svært at nævne nogen og ikke alle, det er simpelt hen ikke muligt, men jeg vil alligevel nævne det væsentligt bidrag fra Ove Adelev, om end "kun" Jyde af hjertet, må vi tro - som bl.a. med sine karruselnimbusser tog den lange vej fra Nordsjælland til Brande for at være med – det var flot, og det var væsentlig, eller Jørgen Glargaard med politinimbussen fra det sydligste Sønderjylland, eller velvilje og dåd fra DNT der både lånte ud fra museet og som stillede op og holdt foredrag ved Allan Nyborg og Knud Jørgensen. Mange sejl var sat til, da den "skude blev sat i søen" – men jeg synes såmænd vi fik den navigeret godt i havn igen det skal ikke mindst I medlemmer have tak for.

Også årets træf i Nees blev det til, det var nærmest en "lille foreteelse" forholdsvis kort efter messen i Brande. Men det blev vanen tro et godt træf med fint besøg, godt vejr og fiskedag i Thorsminde, som var målet for fællesudflugten.

I august, nærmere betegnet d. 10. august, fik klubben et æresmedlem, idet Jens Houmark fyldte 80, og dermed trådte ind i den forholdsvis beskedne række af æresmedlemmer som klubben har haft gennem sin 32 årige historie. Et tillykke til Jens og klubben med titlen og æren.

Og så var det at bestyrelsen – Steen og undertegnede blev fristet over evne – DNT stak en føler ud: vil I holde DNT-landstræffet 2008 ?? Lidt forhandlinger skulle der til, men enige blev vi : Summa summarum Vestjydsk Nimbusklub er arrangør af DNT landstræffet 2008 i Thyborøn.

Nok en mundfuld der en gang imellem ta´r pusten, men igen: med ordentlig planlægning, lidt lykke og held og ikke mindst hjælp fra alle mulige sider skal det såmænd nok også gå. Forhåndsinteressen er mildt sagt meget stor både blandt nimbusfolk som i lokalbefolkningen.

Det bliver et arrangement som vi håber på også vil blive husket blandt nimbusfolk generelt. At det vil indgå i Vestjydsk Nimbusklubs annaler er jeg ikke i tvivl. Man taler stadig om træffet i Ringkøbing i 1994. Vi glæder os, og håber I gør det samme.

De af Jer der har tilbudt Jeres arbejdskraft vil blive kontaktet senere. Vi er nu i planlægningen hvor de store ting er på plads, og hvor vi er ved at planlægge mere snævert nu. Vi forventer først at have den endelige mandskabsplan klar til maj.

Hvis der er interesse vil jeg evt. under evt. orientere nærmere om status på dette arrangement.

Ellers så er det indtrykket at klubbladet læses med stor opmærksomhed – vi modtager fortsat meget gerne bidrag! Ligeledes er der stor aktivitet på hjemmesiden – hvilket nok også skyldes det tilstundende landstræf.

Jeg vil ligeledes tillade mig at konstatere at der også på medlemssiden er fremgang vi er nu 71 medlemmer der har betalt kontingent. Vi er med andre ord kommet over de "magiske 70", efter længe at været kravlet op gennem 60érne. Så længe det går den vej holder vi i bestyrelsen fast og fortsætter.

Jeg vil til at slutte af med at sige tak for året der gik, og med ønsket om at vi fortsat må have en aktiv klub, og komme sikkert gennem landstræffet.

Så mange var ordene
Thorbjørn Strunk, Januar 2008.