

Formands beretning Generalforsamling Vestjydsk Nimbus Klub. 07.02.2009, Hotel Lidenlund i Lemvig.

Generalforsamling, det er tid til status: tilbageblik, opsamling og det fremadskuende..

Så gik endnu et år, og hvilket år! Jeg forstår bedre, at folk stadigt går rundt og mindes indsatsen ved landstræffet i Ringkøbing.... Det er noget man husker.

Ikke at træffet 2008 var specielt slemt, bøvlet eller hårdt, det var det såmænd ikke,

men det er ikke til at komme udenom at det til tider var stressende,

og under alle omstændigheder var der fart over feltet fra januar til medio august. Foruden de gøremål vi allesammen ellers befatter os med.

Vi fandt – tror jeg - recepten på hvordan man kan stable sådant et arrangement på benene uden at man nødvendigvis skal have fingrene i alt selv.

Jeg vil derfor have lov til at sige tak til opbakningen fra klubben, og specielt til de der gav en praktisk hånd med under selve træffet i Thyborøn.

Det gør vi gerne om igen, som vi flere gange har sagt til repræsentanter fra DNT – nu får vi så se om de ønsker mere frisk luft, sol og sommer fra West”.

Ikke mere om landstræffet, der er sagt og skrevet nok om det!

2008 også et år, hvor vi mistede en af ”kæmperne” i klubben, det i august 07 nys kårede æresmedlem Jens Houmark, der døde i foråret. Jens er hyldet, tanker er tænkt, taler er talt, så herfra på generalforsamlingen for den klub han aktivt støttede skal lige nu kun lyde et: æret være hans minde!

Med år 2009 kommer der også forandringer i den lille sammentømrede bestyrelse. Knud Erik har besluttet, at nu vil han overlade posten i bestyrelsen til andre.. Jeg vil derfor gerne have lov til at sige Knud Erik tak for de år han har været med i bestyrelsen for Vestjydsk Nimbusklub. – skal vi lige give Knud Erik en hånd!

Hvad så nu ku – og skal man spørge til beretningen ???? Nu vil den ny bestyrelse læne sig tilbage folde hænderne og mindes de glade dage med Messe i Brande 07, træf i Nees, gris på gaflen – havde jeg nær sagt!

Landstræf i Thyborøn i 08. Penge på kistebunden. Hvad mere er der, nu må man da ku hvile og nyde at den lille klub øjensynlig har det godt, lever og er sund og rask – ku man sige.

Stabilt højt medlemstal nu på 71 hoveder, klubbladet ud 4 gange om året – skal vi nu andet og mere indtil en eller anden får en god idé, eller DNT atter mangler nogen til at gennemføre nogle initiativer for dem....

Vi har selv nogle ideer til forskellige initiativer, men vi vil gerne nu benytte lejligheden til at folk går hjem og overvejer hvad de synes klubben kunne "kaste sig over".

Foreløbigt rækker ambitionerne til at leje en bus og tage en tur ned til Per Allerslev og se hans museum.

Vi skal heller ikke glemme, at det er muligt at være i en klub og stadig have det godt og hyggeligt uden det behøver at skabe avisoverskrifter og nyhedsindslag. Vi ér kommet på landkortet !

Vi forestiller os nu, at vi koncentrerer os om klubben, klubaftnerne, medlemsaktiviteter såsom de fælles køreture, kørsel for de handicappede i Laugesens have, Nees træffet – i det hele taget have mere fokus på os selv og klubben. Hvis dét er at læne sig tilbage og slappe af.... Ja så er det nu man skal lade sig opstille så vi kan få kampvalg til de ledige to pladser, eller komme med nogle gode ideer, som man også selv er parat til at bakke op med råd og dåd.

Jeg vil til at runde af. Til en sådan afrunding skal der samles op.

Jeg vil kort samle op med at konstatere at skibet "vestjysk Nimbusklub" holder kursen fremad støt og roligt, og vi nu mere vil koncentrere os om at holde kursen, og justere ambitionerne i henhold til dette – men skulle der komme et passende projekt forbi, ja så kan det godt ske vi nupper det med!

Thorbjørn Strunk febr. 2009.