

Formandens beretning for Nimbusåret 2011, som afgivet ved generalforsamlingen den 26.januar 2012 på Smedegården i Lem.

Så gik 2011. Et på mange måder et godt Nimbusår, med passende aktiviteter, en flot medlemsfremgang på knap 1/3 så vi nu er på 92 medlemmer ved den sidste medlemsopgørelse, som udsendt med Vinternummeret af Nimbusposten.

I år vil jeg begynde lidt bagvendt med beretningen, idet vi i år for sidste gang havde juleafslutning den 7. december i de så velkendte rammer hos Bent, kaffe, dåsesodavand og ditto øl, æbleskiver og pakkeleg indenfor – og udenfor Bents hest der ved juleafslutningen 2011 var ved at komme helt ind i huset. Hyggelige minder, der nu skal suppleres andetsteds.

Det skal dog ikke betyde at der ikke skal lyde et varmtfyldt tak til Bent for de år, hvor det har været muligt at låne hans stue til klublokale. Tak for det Bent.

Men ellers startede 2011 med den velbesøgte generalforsamling på Nr. Vinkel i Lemvig i januars mørke sne og frost. 2011 blev et år der for en stor dels vedkommende stod i sikkerhedens tegn, dels planlagde vi et kursus i livreddende førstehjælp, hvor en række aftener mødtes på Børnehjemmet i Struer, der så dannede rammen om allehånde "nær døds-oplevelser", der var øvelserne der skulle bringes til live igen! Dramatisk var det, - og lærerigt ! Vi fik alle et bevis gennemførelse, en af os benyttede chancen for at bruge beviset til det tilstundende kørekort.

En hjertestarter skulle vi også i den forbindelse have købt, men det er foreløbigt blevet udsat, idet den oprindelige pris alligevel ikke holdt, og vi så lige ville tage bestik inden den endelige beslutning og ordre blev givet.

I mellemtiden fik alle i bestyrelsen travlt med diverse afviselige gøremål, der så igen betød at ingen af os fik gjort mere i den sag, så den står fortsat i "restordre".

Efter genoplivning kom så en dag på køreteknisk anlæg i Skive, her fik vi genopfrisket kørefærdighederne, lært at kontrastyre, nedbremsning, snuppe de skarpe sving, holde fart og styring på Bussen mellem keglene. Det var en rigtig god dag, der gerne

skulle være medvirkende til at forebygge at vi får brug for det nødhjælpskurset !.

En bragendes succes blev "Nimbus a la Carte i Ringkøbing" den 22. februar... en aften hvor nimbusfolket atter i forbindelse med stegt flæsk ad libitum "viste storform". Vi var som tidligere blevet lovet at der var nok..... det var der også, men de 28 fremmødte rystede kokken og hans stab! 16 kg sribet flæsk, 7 liter persillesovs og 8 kg kartofler.... formidabelt – og så var der endda to vegetarer iblandt.

En succes vi nok også kan håbe på at bestyrelsen vil følge op her i de mørke måneder.

Derudover var der det traditionelle Nees træf, der dog for en gangs skyld blev afholdt en weekend senere end sædvanlig – noget vi ikke tror vil gentage sig.

Et træf der atter var støttet af Danmarks Nimbus Touring med kr. 3.000- et beløb der gjorde at træffet lige kunne gå rundt. Steen havde atter sørget for en god gris – med tilbehør. Bent for skilte o.m.a.

Men det blev et godt træf med udflugt til Abildå brunkulslejer der i dagens anledning var levendegjort. Det både blev til foredrag og at man ved selvsyn kunne se de gamle dinosauerlignende maskiner grave de gamle tørv op.

Aage kom med maden, det var en god dag – og et godt træf. Som sædvanligt kunne man sige, men i dette tilfælde især skal der atter lyde en stor tak til Steen, Ronni og Bent der, ikke mindst i mangel af bestyrelsesmedlemmer, praktisk taget stod for en meget stor del af afviklingen af træffet. Tak for det!

Ellers har de vestjydske "busser" trillet landet tyndt til både DNT-landstræf i Ringe, veterantræf på Als og meget andet er det blevet til, både organiseret, som mere i privat regi. - og så har jeg ikke nævnt al den sociale foretagsomhed der er i weekends eks. til stumpemarkeder rundt omkring.

I kan også i år se hvornår og hvorhenne på kalenderen der netop kom ud med Nimbus Posten.

Bestyrelsen fandt i foråret ud af, at det kunne være en god og praktisk ting med nogle nærmere retningslinier for bestyrelsesarbejdet, og der der foregår som følge heraf. Også fordi

der er så mange aftaler der træffes, men som man ikke kan henvise til nogen steder. Vi synes det var vigtigt, at de vigtigste aftaler kom på papir. Også så medlemmerne kan se "hvad og hvorfor", generalforsamlingen kan give sit besyv med, og bestyrelsen har noget at støtte sig til i tvivlsspørgsmål. Forretningsordenen er dagsordensat lidt senere.

Nu må vi så se om ikke vi i 2012 evt. kan finde en anden mødeform til afløsning for det faste mødelokale som Bent ellers har stillet til rådighed, men herom senere.

Apropos har jeg hørt mange rosende ord til Gull-Britts SMS- og mailservice omkring diverse aktiviteter. Den er vist kommet for at blive !

Ida har valgt efter to år i bestyrelsen som kasserer at trække sig nu hun er på valg. Derfor skal der også fra Aage og mig lyde en tak til hende for indsatsen i de to år.

Så mange var ordene, og jeg vil hermed ønske et godt nimbusår 2012.

Thorbjørn Strunk
Formand for Vestjydsk Nimbusklub Januar 2012 .