

## Formandsberetning til generalforsamlingen 2019

2018 er gået, det første år uden indlæg til klubbladet, og derfor nu ikke noget klubblad. Det har været mærkeligt, og lidt utilfredsstillende.

Til gengæld har vi i stedet taget hul på den facebookhjemmeside som Jens Chr. Lundsby lavede til klubben for vel snart 1,5 år siden. Håbet er, at medlemmerne, der for manges vedkommende er næsten alle aktive på mediet i forvejen, efter de "tags" jeg får fra de forskellige, også vil bruge lidt af deres skrivekløe på Nimbussiden, og dele billeder og stort og småt med os andre løbende.

Jeg er ikke i tvivl om at det kan, hvis det kommer til at nyde opbakning, blive et væsentligt element til at revitalisere klubben, og måske også gøre det naturligt spontant at drage andre med på tur – i bogstaveligste forstand – eks. om det drejer sig om at køre til træf, eller bare at mødes ved "slusen i Thorsminde en smuk sommerdag", overnatte i et Shelter med sin nimbus, sovepose, gode venner og en flaske rødvin.

Så kan vi lade den "tunge rigtige" hjemmeside være den, der kan bruges som klubbens fælles hukommelse, med sine referater, billeder og noget tørre og fantasiløse énvejskommunikation.

2018 var også året hvor vi flyttede fra lokalerne i Thyholm til hyggelige, og måske mere centralt beliggende lokaler i Struer. Vi deler lokale med Dykkerklubben der har været så venlige at tilbyde husrum, da det kneb. Der er kun tale om ét lokale, så det var med stor tak vi tog imod Gerts tilbud om at benytte hans værkstedslokaler til den traditionelle sidste klubaften i året. Tak for det.

2018 har ellers været et rimelig normalt "driftsår" uden de store "falbelader" herfra måske dog alligevel med en enkelt undtagelse – det årlige DNT-træf, der efter omtalen at dømmen havde været en skuffelse som man ikke lige kan komme over. Bl.a. var teltpladsen lagt på en nys pløjet, men ikke harvet mark, det var synd.

Ellers har der været diverse træf og stumpemarkeder rundt om, som vi jo i forskelligt omfang "cruiser" rundt til – ganske som vi plejer.

Vort eget Neestræf fandt i år sted med nye ejere af centret, og det kunne mærkes. Huset lignede i store træk sig selv, men pladsen til teltning var på ingen måde slået, så uanset vejret, gav det våde fødder og meget andet.

Det er noget vi vil søge ændret på til træffet i år den 14 – 16. juni. Vi oplevede at fællesturen på Neestræffet var en fuldtræffer, med besøget på Jernbanemuseet i Struer. Der var noget for alle i alle aldre. Vi har derfor i bestyrelsen snakket om at vi i

## Formandsberetning til generalforsamlingen 2019

annonceringen af årets Nimbustræf i Nees vil skrive hvor vi tager hen, som en del af "reklamen for træffet. Vi har allerede så småt truffet foranstaltninger i den anledning, og årets fællesudflugt kommer til at gå til en meget stor privatsamling af apparater og andet udstyr fra B&O's lange produktion, beliggende i ved Struer,

Vi vil så forsøge at lægge en smuk tur dertil med tur ind gennem Klosterheden med et "pitstop" ved Bæverne, så man lige kan se deres tegn i naturen på deres flittige rumsteren rundt, inden vi rammer Resen/ Bremdal.

Vi havde overvejet det lille eksklusive "dragonmuseum" på dragonkasernen i Holstebro, men det viste sig ikke at være muligt i år trods det, at man meget gerne vil have haft besøg af en stor flok nimbusser på kasernen. Problemet var at lørdagen i år også er Valdemarsdag, som traditionelt festligholdes på kasernen, og man vil derfor ikke kunne facilitere et besøg af os i år. Men det kan udmærket blive et mål til næste år, eks. kombineret med en tur over Vind hede.

Som noget nyt vil vi i kølvandet af vores facebook hjemmeside, også forsøge at gentage tidligere tiders succeser.

Noget af det som man iblandt stadigt vender tilbage til er vores "*Nimbusmiddage*", eks. i sin til på Mylius Eriksen i Ringkøbing eller Columbus i Lemvig, Vilhelmsborg kro m.v. hvor vi i konkurrence med den stedlige kok forsøgte at stille ham skak mat i forhold til at holde nimbusfolk beskæftiget med at fortære stegt flæsk med persillesovs.

Vi vil derfor undersøge om det vil kunne gentage sig i stedet for klubaften den **6. marts på Gæstgivergården i Ulfborg, og igen den 4.september på Humlum kro**. Afhængig af om de er med på spøgen bliver det dér som beskrevet, ellers vil vi søge andre muligheder de pågældende dage, så vi kommer afsted.

Noget andet er at Jens Sund på Jegindø har sagt at han gerne vil være vært ved en gang skaldyrs traktement på havnen i Jegindø, som vi tidligere har prøvet. Den har vi endnu ikke dato på, og det kan være at det skal være Jens og vejret i fællesskab der sætter datoen, så med en forventelig rimelig kort varsel, men så er det jo vi har Facebook hjemmesiden til at holde os orienterede gennem.

Endelig venter der en tur til Vinderup til "Kyllinge festival" i Vinderup den 10.august, hvor man har spurgt om klubben ikke kunne tænke sig at bidrage med nogle forskellige nimbusser i nogle timer. Der vil være deltagelse af nogle engelske veteranbiler også.

## Formandsberetning til generalforsamlingen 2019

Så med andre ord, vi forventer at vi på den måde i 2019 vil kunne aktivere og skabe noget fællesskab i klubben gennem året der ligge foran os med nogle faste holdepunkter som lige remset op, og gennem brug af vores Facebook hjemmeside.

Så mange var ordene, jeg tror vi får et godt nimbusår i år 😊 .

Thorbjørn Strunk